

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΤΟΣ 1^ο
Αρ.Φύλλου 1
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε έναν ωραίο κόσμο να μας περιβάλλει: πολλών ειδών δένδρα, πουλιά να κελαηδούν, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον ουρανό. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα απ' αυτά, ώσπου κάποια στιγμή ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο. Κόσμος σημαίνει στολίδι. Να φτιάξει λοιπόν ένα στολίδι. Και είπε ο Θεός : «Γενηθήτω φως», δηλαδή «Να γίνει φως» και έγινε φως. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό το φως και ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι νύκτα. Έτσι τελείωσε η 1^η ημέρα της δημιουργίας.

Τη 2^η ημέρα έδωσε ξανά εντολή ο Θεός «Να γίνει το στερέωμα», να γίνει δηλαδή ο ουράνιος θόλος. Και έγινε ο ουρανός και χώριζε τα νερά που ήταν κάτω στη γη και τα νερά που ήταν πάνω στα σύννεφα. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό και το στερέωμα.

Την 3^η ημέρα διέταξε ο Θεός να συγκεντρωθούν τα νερά σ' ένα μέρος και να φανεί η στεριά. Και ονόμασε τη στεριά «γη» και τα νερά «θάλασσα». Και είδε ο Θεός ότι και αυτό το δημιούργημά Του ήταν καλό και συνέχισε λέγοντας : «Να γεμίσει η γη χορτάρι και καρποφόρα δένδρα και κάθε είδους φυτά που από μόνα τους να πολλαπλασιάζονται. Και είδε ο Θεός ότι και η δημιουργία του φυτικού κόσμου ήταν κάτι καλό.

Την 4^η ημέρα είπε ο Θεός «Να γίνουν στον ουρανό τα αστέρια για να φωτίζουν τη Γη, για να χωρίζει η μέρα από τη νύκτα και για να ξεχωρίζουν οι εποχές, οι ημέρες και τα χρόνια ». Και συνέχισε με τη δημιουργία των άλλων ουράνιων σωμάτων λέγοντας : «Να γίνει ο ήλιος για να φωτίζει τη Γη την ημέρα και να γίνει η Σελήνη για να τη φωτίζει τη νύκτα». Και είδε ο Θεός ότι και αυτό που έφτιαξε την τέταρτη ημέρα ήταν καλό.

Την 5^η ημέρα ο Θεός διέταξε τη θάλασσα να κάνει ψάρια και έδωσε εντολή να γίνουν τα πουλιά. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλά. Στη συνέχεια τα ευλόγησε και τους είπε «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε», δηλαδή να πολλαπλασιαστούν.

Την 6^η ημέρα ο Θεός πρόσταξε τη γη να κάνει τα ζώα της στεριάς και είδε ότι ήταν καλά. Μετά αποφάσισε : «ας δημιουργήσουμε τώρα τον άνθρωπο ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ, σύμφωνα δηλαδή με τη δική Μας Εικόνα και ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ, δηλαδή να τον κάνουμε ικανό να Μας μοιάσει». Δημιούργησε λοιπόν τον άνθρωπο και τον έκανε «ἄρσεν καὶ θῆλυ, δηλαδή άνδρα και γυναίκα. Ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για τη δημιουργία του ανθρώπου : δεν τον έπλασε με το Λόγο Του, όπως έκανε με τα άλλα δημιουργήματά Του, αλλά με τα ίδια Του τα Χέρια. Θέλησε έτσι να δείξει την ιδιαίτερη αγάπη που έχει για τον άνθρωπο, αφού είναι το τελειότερο δημιούργημά Του. Πήρε λοιπόν χώμα, τον έπλασε με τα Χέρια Του και μετά τον φύσηξε στο πρόσωπο και του μετέδωσε θεία πνοή, ψυχή και τον ζωντάνεψε. Ο άνθρωπος αυτός ονομάστηκε Αδάμ =

χωματένιος. Ο Θεός όμως έκρινε ότι δεν είναι καλό να είναι ο Αδάμ μόνος του και επιπλέον να μην έχει κάποιο βοηθό, όμοιο με αυτόν. Έτσι αποκοίμισε τον Αδάμ, πήρε ένα πλευρό του και έφτιαξε τη γυναίκα, την Εύα = Ζωή. Ο Θεός τους έβαλε να κατοικούν στον παράδεισο, να τον φυλάνε, να εργάζονται και να χαίρονται τα αγαθά του παραδείσου. Και τους ευλόγησε λέγοντας : «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε τη γη και γίνετε κύριοι αυτής». Αφού δημιούργησε τα πάντα, τα επιθεώρησε και είδε ότι ήταν όλα καλά λίκαν, δηλαδή εξαιρετικά καλά. Έτσι τελείωσε ο Θεός μέσα σε 6 ημέρες τη δημιουργία του κόσμου.

Την 7^η ημέρα ο Θεός αναπαύτηκε. Την ημέρα αυτή την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί ολοκλήρωσε τη δημιουργία και ξεκουράστηκε.

Αφού λύσετε το σταυρόλεξο, στη σκιασμένη στήλη θα σχηματιστεί η λέξη που ολοκληρώνει την πρόταση : Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθ'



- 1 Τη δεύτερη ημέρα ο Θεός έφτιαξε τον
- 2 Ο Θεός ονόμασε τον πρώτο άνθρωπο.....
- 3 Την έκτη ημέρα ο Θεός δημιούργησε τον.....
- 4 Την ημέρα αυτή δημιουργήθηκε από το Θεό η γη και η θάλασσα
- 5 Την πρώτη ημέρα είπε ο Θεός «Γενηθήτω.....» και έγινε
- 6 Ένα από τα ουράνια σώματα που δημιούργησε ο Θεός την τέταρτη ημέρα
- 7 Τα έφτιαξε ο Θεός την πέμπτη ημέρα
- 8 Την έβδομη ημέρα ο Θεός.....

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ..... Οι μάρτυρες του Ιαωβά ή οι Χιλιαστές

- Υποδύονται ότι πιστεύουν στο Χριστό για να σε ξεγελάσουν σαν τους προβατόσχημους λύκους. Πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεάνθρωπος, αλλά τέλειος άνθρωπος και κτίσμα του Πατρός. Αν ήταν έτσι τότε ο άνθρωπος θα εσώζετο από τον άνθρωπο, από τον εαυτό του. Είναι όμως δυνατό να συμβεί αυτό ; ΟΧΙ. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς ενανθρώπησε και έσωσε τον άνθρωπο.

- Απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και λένε ότι πηγή της πίστης είναι μόνο η Αγία Γραφή. Την πλάνη αυτή δανείσθηκαν από τους Προτεστάντες.
- Πιστεύουν ότι η αληθινή Εκκλησία είναι αόρατη. Αυτή η πλάνη είναι δάνειο από τη θεωρία του Πλάτωνα περί ιδεών.
- Διδάσκουν ότι τα μέλη της Εκκλησίας επιλέγονται από το Θεό προνομιακώς, ότι είναι δηλαδή προορισμένο ποιοι θα είναι τα μέλη της και διδάσκουν επίσης ότι θα σωθούν 144.000. ΛΑΘΟΣ. Ο Θεός μας έχει πει: « Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν» και «ὁ Θεὸς θέλει πάντας ἄνθρώπους σωθῆναι»
- Βεβηλώνουν τις ιερές εικόνες, γιατί σύμφωνα με την Π.Δ. τις θεωρούν εἰδωλα. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι η τιμή αναβαίνει εις το πρωτότυπο.
- Απορρίπτουν τα Μυστήρια και λένε ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο με την απόφαση να αφιερωθεί στο Θεό και την ηθική του βελτίωση. Για παράδειγμα δε δέχονται το βάπτισμα ,ενώ ο Χριστός μας λέει «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται».
- Δε δέχονται μετάγγιση αίματος, με αποτέλεσμα πολλοί σε ατυχήματα να πεθαίνουν αβοήθητοι και κυρίως πολλές έγκυες γυναίκες. Δεν κρατούν όπλα στη στρατιωτική τους θητεία. Αυτό δείχνει τον αντιπατριωτισμό τους.

Κλείστε τους την πόρτα χωρίς ευγένειες, για να μη μπει μέσα σας το δηλητήριο της αμφιβολίας για την πίστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα περιοδικά τους ΞΥΠΝΑ (Ας ξυπνήσουν πρώτα αυτοί) -ΣΚΟΠΙΑ

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΙΕΡΑ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 16:00
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 11:00
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΜΗΜΑ Β. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 11:45