

**ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

1/9	Τρίτη	Αρχή της Ινδίκτου	
2/9	Τετάρτη	Αγίου Μάμαντος	(εξωκκλ. Αγ. Ασωμάτων)
6/9	Κυριακή	ΙΔ' Ματθαίου	
8/9	Τρίτη	Γενέθλιον Θεοτόκου	(ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ)
13/9	Κυριακή	Προ της Υψώσεως	
14/9	Δευτέρα	ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	
17/9	Πέμπτη	Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης	
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ (8:30 μ.μ. - 12:30) + Τράπεζα			
20/9	Κυριακή -	Αγ. Ευσταθίου (Μεγαλομάρτυρος)	
24/9	Πέμπτη -	Αγίας Θέκλας (Πρωτομάρτυρος).	
25/9	Παρασκευή -	Αγίας Ευφροσύνης (εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου)	
26/9	Σάββατο	Μετάσταση Ευαγγελιστού Ιωάννου (εξωκκλήσι Αγ. Ιω. Κοτρώνι)	
27/9	Κυριακή	Α' ΛΟΥΚΑ	



Αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται Κυριακές

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου θα αναρτηθεί στο (ΕΝΘΕΤΟ Ανακοινώσεων) 27/9

**Στις 22/9 ΤΡΙΤΗ 17:30, ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο παράρτημα της ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ**

**ΜΟΥΣΙΚΗΣ** «Ιερέυς Παύλος ο Σκοπελίτης» το οποίο λειτουργεί

στην Ενορία μας. Παρακαλούμε την προσευχή σας για την πρόοδο

αυτής της ταπεινής προσπάθειας, με σκοπό την διατήρηση της

Μουσικής Παράδοσης της Εκκλησίας μας. Ευελπιστούμε να

ενισχύσουμε το έργο μας με την φυσική παρουσία και άλλων σπουδαστών.

Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες, τηλ: 6939187930



**Στις 26/9 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11:00π.μ.** Νήπιο,

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Σας περιμένουμε να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, να

συνομιλήσουμε για τις αιώνιες αλήθειες της Εκκλησίας μας. Με σεβασμό ο εφημέριος π.

Χαράλαμπος και οι κατηχήτριες, Μαρία, Βασιλική, Μαλαματένια.

**Από την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, ΤΕΛΕΙΤΑΙ Ι. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ**

Παναγίας Παραβουνιώτισσας + ΟΜΙΛΙΑ 16:30-18:30. Θα ασχοληθούμε με

Αποστολικά Αναγνώσματα, όπως τα αναλύουν πατέρες της Εκκλησίας μας.

Από 'μας θα εξαρτηθεί το τελικό αποτέλεσμα.  
Από 'μας θα εξαρτηθεί ο παράδεισος ή  
η κόλαση που θα χτίσουμε.  
Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας.

Οδυσσέας Ελύτης

**Ο Παράδεισος:** Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, «έφύτευσεν παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε», λέει η Αγία Γραφή. Και πάλι: «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς

τροφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γενέσ. β' 8, 15). Αλλά τι ήταν ο Παράδεισος αυτός; Ήταν Παράδεισος τρυφῆς, δηλαδή απόλαυσης υλικῆς και πνευματικῆς ευφροσύνης, πάγκαλος και πάντερπνος Παράδεισος. Ο Παράδεισος ήταν κήπος, κήπος επίγειος, στον οποίο υπήρχαν όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά· υλικά μὲν οι εξαίρετοι καρποί των απειράριθμων και ποικίλων δένδρων, για να τρώει, να ευφραίνεται και να συντηρεῖται ἀπὸ αὐτὰ ο ἄνθρωπος· πνευματικά δε η παρουσία του Θεού και των ἁγίων του Ἀγγέλων, η ευωδία και χάρη της θείας παρουσίας, μέσα στην οποία ο ἄνθρωπος θα ζούσε τρισευτυχισμένος και ἀπὸ την οποία θα παρακινούταν να προχωρήσει στο «καθ' ὁμοίωση». Ὅλα πρὸς τα ἐκεῖ θα τον κατεύθυναν.

Τοιουτοτρόπως με ὅλα τα μέσα, τα εσωτερικά, ὅπως ἦταν της ψυχῆς τα χαρίσματα, δηλαδή το «κατ' εἰκόνα», και τα εξωτερικά, ὅπως ἦταν του παραδείσου τα αγαθά και οι πνευματικὲς τέρψεις και απολαύσεις, ο πανάγαθος Δημιουργὸς του ἀνθρώπου κατεύθυνε το τελειότερο των ἐπὶ της γῆς δημιουργημάτων του, τον ἄνθρωπο, στην εκπλήρωση του μεγάλου και ἁγίου προορισμοῦ του, στο «καθ' ὁμοίωση». Ὅλα αὐτὰ τα μέσα κίνητρα ἦταν πρὸς ἀρετὴ και ἁγιότητα. Ὅλα αὐτὰ ικανά να κρατήσουν τον ἄνθρωπο ἀπτωτο, στην υπακοή του Θεού, και ἀνοίγοντάς του καθημερινῶς και της ψυχῆς και του σώματος τα μάτια να βλέπει τα θεία μεγαλεῖα μέσα στη φύση του παραδείσου, να δέχεται τις συγκινητικὲς δωρεές και χάρες του Θεού και να μένει πιστός, πιστός και κατὰ πάντα υπάκουος και πειθαρχικός στον ἅγιο και πανάγιο Θεὸ και Πατέρα του.

«Ὅπου κι αν στρέψω τη ματιά μου  
παντοῦ εσέ Θεέ θα ἴδω  
Και με το νου και την καρδιά μου  
δημιουργέ σ ευχαριστώ  
Θεοῦ το κράτος, το σύμπαν γιορτάζει  
το ἀπειρον κι οι ουρανοί»



**ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ:** Συγκινητική ἦταν η προσφορά τροφίμων και ενδυμάτων για ἀπόρους ἀπὸ ἀδελφούς μας. Οι φούρνοι Ασημάκου - Μώρου. Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος. Επίσης, πρόσφεραν γλυκά, κρασί και 40 κιλά γαῦρο και σαρδέλα, τα οποία μαγειρέψαμε σε 3 Ἀγρυπνίες Αυγούστου. Δωρεάν εργασία για βαψίματα και οικοδομικὲς εργασίες κ. Κωνστ. Μωραϊτῆς-Βλάσης Ἀργύρης. Ο Δήμος βοήθησε στην καθαριότητα του Ι. Ναοῦ και υδραυλικά προαυλίου. **ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ** ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

## Ηλεκτρονικές φιλίες:

(Διάλογος) -Πόσους φίλους έχεις;

-Περισσότερους από 1.200!

- Μα πώς έχεις τόσους πολλούς; Εγώ έχω δύο, δοκιμασμένους και τους εμπιστεύομαι. Μήπως είμαι ακοινώνητος!

Όμως ο Αριστοτέλης λέει «Αυτός που έχει φίλους, δεν έχει φίλο». «Το να έχεις πολλούς φίλους, σημαίνει ότι δεν έχεις κανέναν!» (Δημοσθένης)

Άραγε τι θα έλεγαν οι σοφοί πρόγονοι σήμερα στην εποχή του facebook; Η φιλία είναι πλήρης απασχόληση! Οι πολλοί είναι απλά γνωστοί, εικονικοί φίλοι. Χρειάζεται χρόνο να μάθεις τον

άλλο, το κουμπί του... Θα δοκιμαστεί στα δύσκολα στη λύπη και στην χαρά, στην εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με έρευνα το 45,7% χρήστες στο facebook ψάχνουν ερωτικούς συντρόφους, άλλοι οδηγούν σε οικονομική εξαπάτηση, άλλοι προσπαθούν να διεισδύσουν επικίνδυνες ιδέες (π.χ. αιρετικές). Ας ζυγίσουμε την φιλία στην αγάπη, το ενδιαφέρον. Στο εσύ και όχι στο εγώ.

Φίλος είναι αυτός που θα μείνει όταν όλοι οι άλλοι θα φύγουν!

«Ο Θεός (πάντα μένει) και αποζητάει την φιλία μας!» (Άγ. Ιω. Χρυσόστομος).

## Γ. Παίσιος: «Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη»:



Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται, το έμβρυο μέσα στην κοιλιά της ταραάζεται. Ενώ, όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται.

Γι' αυτό η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, πρέπει να λέει την Ευχή, να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο, να ψάλλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν να μην την στενοχωρούν. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, ούτε όταν μεγαλώσει.

Γνωρίζετε ότι; Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει.

Βρέθηκε μέλι σε τάφους των Αιγυπτίων Φαραώ, το οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι ήταν βρώσιμο.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: - Δεν μπορώ να καταλάβω. Πως γίνεται ενώ ακολούθησα την δίαιτα που είχες γράψει επάνω στο ψυγείο, πήρα κιλά αντί να χάσω.

- Αυτή η λίστα ήταν για τα ψώνια της Εβδομάδος και όχι η δίαιτα!



Χειροτεχνία από παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 2013 , όπου τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου έφτιαξαν την Ελληνική Σημαία.

Υλικά που χρησιμοποιήσαμε:

- άσπρη και μπλε τσόχα
- καλαμάκια ξύλινα
- κόλλα, -ψαλίδια



Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει  
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά  
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει  
και ξανά προς τη δόξα τραβά  
και ξανά προς τη δόξα τραβά



Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει,

αλλά φωτιά που πρέπει να ανάψει! (Γι. Γλ. Πλούταρχος)

### Τάφος αγίου Δημητρίου

Το λείψανο του αγίου το έθαψαν οι Χριστιανοί στο βρώμικο υπόγειο όπου μαρτύρησε.

Από τότε ανεξήγητα ο τάφος άρχισε να ευωδιάζει και να χύνεται αστείρευτο μύρο.

Ακόμη και σήμερα, κάθε χρόνο που εορτάζει ο άγιος στη Θεσσαλονίκη, εκεί που βρίσκεται το λείψανο του αναβλύζει μύρο που ευωδιάζει σε όλο το Ναό

Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Δημήτριος ονομάζεται και Μυροβλύτης

### **Απολυτίκιον Αγίου Δημητρίου**

Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, τη οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος