

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΙΣ ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΩΡΑ 18:00. ΘΑ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΙ». ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑΝΤΑ –ΠΟΙΗΜΑΤΑ... ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΔΩΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΟ 2016 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ Άγιο Πνεύμα, Γεμάτο Χριστό, Οικογενειακή Προκοπή και Υγεία.



Άποφθέγματα

Μερικοί πίνουν
νερό στο όνομά μου...
Μαζί με δύο ηρεμιστικά !!!!!

Άσε τη ζωή
που κάνεις...
και ψάξε τη
ζωή που χάνεις..

«Μία ψυχή δέν μπορεί
νά δει τό ωραίο
άν δέν είναι ωραία
αυτή ή ίδια»
ΠΛΩΤΙΝΟΣ

«Απ' όλες τις νίκες πρώτη και άριστη
είναι να νικά κανείς τον εαυτό του»

ΠΛΑΤΩΝ

Ευχαριστήριο: προς Λιμεναρχείο Ερέτριας (δωρεά 50 κιλά ψάρια) – προς Β' Νηπιαγωγείο και γονείς (30 τσάντες τρόφιμα)- προς Ν.Π.Δ. Δαφνηφόρος Απόλλων: (δωρεά Τυρί 20 κιλά – πορτοκάλια 60 κιλά – ρούχα...)- προς ενορίτες πρόσφεραν 30 τσάντες τρόφιμα, 40 κιλά κρέας, ρούχα - **Προς** φούρνο Ασημάκου δωρεά 60 κιλά ψωμί – **προς** Σύλλογο Κανάρη τρόφιμα – πορτοκάλια. Σας πληροφορούμε πως κάθε Εβδομάδα προσφέρουμε τρόφιμα, με την δική σας συνεισφορά σε 40 οικογένειες. Παράκληση για προσφορά φαρμάκων τα οποία ίσως να μην σας είναι πλέον χρήσιμα. Η Παναγία να ευλογεί τις οικογένειές σας.

**ΣΥΝΤΑΓΗ: Χιονάνθρωπος από τυριά - Τι χρειαζόμαστε:**

60 . μανούρι - 200 γρ. φέτα - 100 γρ. ανθότυρο
60 ρ. μυρωδικά διάφορα {μαϊντανό, άνηθο, δυόσμο}

Για διακόσμηση: πιπεριά για καπέλο{το κάτω μέρος} - 1 φέτα μπείκον για κασκόλ - 1 ελιά για μάτια - 1 κομμάτι κόκκινης πιπεριάς για στόμα 2 λεπτά κριτσίνια για χεράκια

"...Ήδη σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να 'ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του.."

Οδυσσέας Ελύτης

Ο Άγιος Πορφύριος μιλά για αυτές τις μέρες που ζούμε τώρα. Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός, όμως, μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό.
Όσιος Πορφύριος Η Αγιότητα στον 21ο Αιώνα - Παταπίου Μοναχ.



Μαθητές έκαναν μόνοι τους προσευχή στο σχολείο!!

- (δάσκαλος) Προσευχή; Κοιτάζτε, δεν μου αρέσουν τα αστεία πρωί-πρωί.
 - (μαθητές) Γιατί αστείο, κύριε; Κάθε πρωί δεν κάνουμε προσευχή πριν να μπούμε στις τάξεις; Αφού σήμερα έβρεχε και δεν κάναμε έξω, γιατί να μην κάνουμε στην τάξη;
 - Άλλο έξω και άλλο στην τάξη. Δεν επιτρέπεται από το νόμο.
 - Δεν επιτρέπεται η προσευχή; Έξω επιτρέπεται και μέσα απαγορεύεται; Τι νόμος είναι αυτός;
 - Εμείς θα κάνουμε προσευχή. Αν δεν θέλετε, εσείς μπορείτε να μη συμμετέχετε.
- Σύσσωμη η τάξη σηκώθηκε όρθια. Άρχισε ένας στην αρχή και μία-μία ενώνονταν οι φωνές ώσπου κατέληξαν σε μία ομοβροντία: «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός...». Δεν έλειψε κανείς.
Ο δάσκαλος έγινε έξαλλος, απειλούσε. Δεν προβληματίστηκε ούτε ένας για την βαθμολογία.
Το περιστατικό συνέβη σε Λύκειο της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Εύγε σε όλο το τμήμα. Μείνετε αδέσμευτοι και ανυπότακτοι, παιδιά, πάντα για τα μεγάλα και τα ωραία!
Μία σπίθα χρειάζεται για να ανάψει η πυρκαγιά. Κι απ' ό,τι φαίνεται αυτή η σπίθα κρατιέται ακόμη αναμμένη στις καρδιές κάποιων νέων, κάποιων 16χρονων, 17χρονων παιδιών. Δεν διαδηλώνουν στους δρόμους, δεν πετροβολούν, δεν σπάζουν αλλά εντούτοις επαναστατούν. Ελπίζουμε ότι κάποιος θα τους ακούσει.

ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ, ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ, ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΣΑ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ, ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΥΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. **Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος**

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΟΤΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΔΕΝ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. **Άγιος Νικοδήμος Αγιορείτης**

ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ, ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΠΑΤΑΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για το πώς να φέρεται ο άντρας στη σύζυγό του! Να της λες ότι την αγαπάς... Δείξε της ότι σου αρέσει πολύ να μένεις στο σπίτι για χάρη της, παρά να βρίσκεσαι με τους φίλους σου! Να την τιμάς περισσότερο ακόμα και από τα παιδιά σας κι αυτά για χάρη της να τα αγαπάς! Αν κάνει κάτι καλό, να την παινεύεις και να την θαυμάζεις. Αν πέσει σε κάποιο σφάλμα, να τη συμβουλεύεις και να τη διορθώνεις με καλό τρόπο. Προσευχές κοινές να κάνετε! Στο Ναό να εκκλησιάζεστε και οι δύο! Αν τύχει να σας βρει φτώχεια πως και οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, πέρασαν τη ζωή τους με πείνα και δίψα. Δίδαξέ την ότι καμιά συμφορά του βίου δεν είναι φοβερή, παρά μόνο η εναντίωση στο Θεό και το θέλημά Του!

| <u>ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016</u> | <u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</u> | <u>ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ</u> | <u>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ</u> |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 / 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΤΟΜ. Μ. ΒΑΣΙΛ | Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΥΝ. | 7:00 – 9:30 |
| 3/ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ | -//- | 7:00 – 10:00 |
| 5/1 ΤΡΙΤΗ | ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ | ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΩΝ | 6:30 – 9:00 |
| 6/1 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΣΥΝ. ΛΙΜΑΝΙ (10:30) | 7:00 - 10:00 |
| 7/1 ΠΕΜΠΤΗ | ΒΑΠΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΥΝ. | 7:00 - 9:15 |
| 10/1 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΕΤΑ ΩΤΑ | -//- | 7:00 - 10:00 |
| 17/1 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΕΓΑΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | -//- | -//- |
| 18/1 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΕΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | -//- | 7:00 - 9:30 |
| 23/1 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ | ΕΞΩΚΚΛ. ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 7:00 – 9:15 |
| 25/1 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓ. ΓΡΗΓ. ΘΕΟΛ. | Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΥΝ. | 7:00 - 9:15 |
| 31/1 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | -//- | 7:00- 10:00 |

(Επειδή ενδέχεται να γίνουν αλλαγές θα ενημερώνεστε από ανακοινώσεις + Κυριακής...)

ΑΝΕΚΔΟΤΟ «περί ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ»

Ένας άθεος τύπος ψάχνει να παρκάρει στο Παγκράτι για 3 τέταρτα .

Αφού έχουν σπάσει τα νεύρα του, βρίζει και του φτάνει όλα, αρχίζει:

«Θεέ μου ...σε παρακαλώ ... βοήθησέ με να βρω πάρκινγκ. Δεν αντέχω άλλο . Κι εγώ, παρόλο που ήμουν τόσα χρόνια άπιστος θα κάνω τα πάντα για σένα . Θα αλλάξω, θα πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία . Σε παρακαλώ κάνε μόλις στρίψω στην γωνία να έχει μια θεσούλα. Σε παρακαλώ....»

Μόλις στρίβει λοιπόν στην γωνία, να σου η θεσούλα ελεύθερη. Κοιτάζει τον ουρανό:

«Άστο Θεέ ... βρήκα».



Η Αστρολογία διαφέρει από την Αστρονομία, η οποία έχει μαθηματική καταγωγή...

Ότι τα ουράνια σώματα επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων ανάλογα με τις κινήσεις τους, πρόκειται για μαγεία, οι αστρολόγοι είναι μάντεις της σύγχρονης εποχής.

Ανατολικοί λαοί - Βαβυλώνα - ανέπτυξαν και καλλιέργησαν μαζί με την Αστρονομία και την τέχνη της αστρολογίας.

Κινείται ο ήλιος, οι αστέρες του ζωδιακού κύκλου κατά την διάρκεια ενός έτους :

Κριός (Aries), (21/3 – 20/4) Ταύρος (Taurus), (21/4 – 20/5) Δίδυμοι (Gemini), (21/5 – 21/6) Καρκίνος (Cancer), (22/6 – 22/7) Λέων (Leo), (23/7 – 22/8) Παρθένος (Virgo), (23/8 – 22/9) Ζυγός (Libra), (23/9 – 23/10) Σκορπιός (Scorpio), (24/10 – 22/11) Τοξότης (Sagittarius), (23/11 – 1/12) Αιγόκερως (Capricorn), (22/12 – 20/1) Υδροχόος (Aquarius), (21/1 – 19/2) Ιχθύες (Pisces), (20/2 – 20/3)

Η αστρολογία «δήθεν» προλέγει πολέμους, πολιτικές εξελίξεις, αφού στην ιστορία αναφέρεται πως ακόμα και βασιλείς είχαν συμβούλους μάντεις, μάγους, αστρολόγους ... και στους μεταγενέστερους χρόνους οι σοφιστικοί κρατών είχαν μυστικοσυμβούλους, μέντιουμ.

Οι αστέρες στην αρχαία εποχή ήταν κόσμος μυστηριώδης, επικαλούντο τον Ήλιο, την σελήνη, ως θεούς. Στην Αρχαία ειδωλολατρία, ο κόσμος του ουρανού πίστευαν πως χάραζε την τύχη των ανθρώπων, (υποδουλωμένοι στα είδωλα).

Στην Αγία Γραφή αλλάζουν τα πράγματα. Ο Θεός είναι δημιουργός αστέρων, καθορίζουν τον χρόνο, τις εποχές, τα θαυμάζουμε για την ομορφιά τους, αλλά δεν είναι θεοί. Η τέλεια τάξη Ουρανού αποκαλύπτει την πανσοφία και παντοδυναμία του Θεού.

Και οι Εβραίοι σε εποχή παρακμής λάτρευαν τα άστρα ως θεούς, π.χ. πρόσφεραν δώρα στην Ασάρτη, παρατηρούσαν κινήσεις. Η φωνή των προφητών όμως ενάντια στην ειδωλολατρία προκαλούσε δοκιμασίες

Διακεκριμένοι αστρονόμοι, μαθηματικοί, φιλόσοφοι, ένε πως δεν έχει σχέση με πίστη η αστρονομία όπως χαρακτηρίζεται η αστρολογία, η οποία καταντά στην αντεία-μαγεία. Η αστρολογία ταιριάζει σε κακοποιού που προλέγουν τα μέλλοντα, συνεργεία δαιμόνων. Κανόνας εκκλησίας, κληρικό που αναμιννύεται με εχνη, ποινή καθαιρέσεως, λαϊκό αφορισμό και επιτίμ έως 20 ετών. Αυστηρές οι ποινές της εκκλησίας. Ο Θεός προνοεί και κυβερνά τον κόσμο και εμείς