

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

4/7 Σάββατον Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης

5/7 Κυριακή Ε' Ματθαίου Αγ. Αθανασίου Αθω.

7/7 Τρίτη Αγ. Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.

11/7 Σάββατο Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας

12/7 Κυριακή ΣΤ' Ματθαίου, Οσίου Παΐσιου Αγιορ.

13/7 Δευτέρα Σύναξη Αρχ. Γαβριήλ -

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ.

14/7 Τρίτη Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου :

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ (8:30 μ.μ. - 12:30)

17/7 Παρασκευή - Αγ. Μαρίνας

18/7 Σάββατο - Αγίου Αιμιλιανού.

19/7 Κυριακή Ζ' Των Αγίων Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου

20/7 Δευτέρα Ηλιού προφήτου του Θεσβίτου

25/7 Σάββατο Κοίμησις Αγίας Άννης

26/7 Κυριακή Η' Ματθαίου Αγίων Παρασκευής & Ερμούλου.

27/7 Δευτέρα Αγίου Παντελεήμωνος του Ιαματικού.

28/7 Τρίτη Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Οι ακολουθίες του Αυγούστου, θα ανακοινωθούν στο ένθετο 15 Αυγούστου.

*«Εάν θέλεις να "πιάσεις" τον Θεό, για να σε ακούσει, όταν προσευχηθείς,
γύρισε το κουμπί στη ταπείνωση, γιατί σ'αυτήν την συχνότητα εργάζεται ο Θεός»*

Γέρων Παΐσιος

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ**

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ 13 Ιουλίου, όπου θα πανηγυρίσουμε το εξωκλήσι της Ενορίας μας, Άγιοι Ασώματοι.

**ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 19:00: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ Ι. Ν.**

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΩΡΑ 7:00-10:00 π.μ.: ΟΡΘΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤ. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ.





Ο άγιος Τριαντάφυλλος γεννήθηκε το 1662 την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Ελλάδας στο χωριό Ζαγορά του Πηλίου της Μαγνησίας. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι που πίστευαν στον Θεό και έτσι από μικρός ο Τριαντάφυλλος συμμετέχει στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, βοηθώντας τον ιερέα και τον ψάλλτη του χωριού, με μεγάλη προσοχή. Κατά την παράδοση είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία μας και στον άγιο Γεώργιο .

Σε πολύ μικρή ηλικία ορφάνεψε και από τους δυο του γονείς και τότε για να επιβιώσει, έπιασε δουλειά ως ναύτης σε ένα εμπορικό πλοίο που ταξίδευε σε όλο το Αιγαίο, μεταφέροντας εμπορεύματα από τον ένα τόπο στον άλλον. Αρκετές φορές, οι ναύτες, πολλοί από αυτούς και Οθωμανοί συμπεριφέρονταν καλά στον Άγιο, άλλοτε όμως του

μιλούσαν σκληρά , επειδή ήταν ευσεβής και πιστός. Όμως ο Τριαντάφυλλος δεν φοβήθηκε στιγμή και συνέχισε να ζει εμπιστευόμενος στο Θεό τη ζωή του.

Κάποτε, το εμπορικό πλοίο ταξίδευε ως το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης κι εκεί αγκυροβόλησε. Τότε, κάποιοι Οθωμανοί από το πλήρωμα του караβιού που εργαζόταν ο άγιος, βρήκαν διάφορες αφορμές και διαπληκτιστήκαν μαζί του. Για να τον εκδικηθούν λοιπόν, πήγαν αμέσως στον επίτροπο του Σουλτάνου, και τον συκοφάντησαν πως δήθεν, ενώ αποφάσισε να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν άλλαξε γνώμη και δεν παραδεχόταν την υπόσχεση που έδωσε, προσβάλλοντας, έτσι, την πίστη του Μωάμεθ. Ήταν συνήθης τακτική της εποχής οι περιβόητες μουσουλμανικές αβανίες. Αβανία σημαίνει συκοφαντία και κατηγορία! Δηλαδή αν κάποιος ήθελε να εκδικηθεί κάποιον πήγαινε και κατήγγειλε ότι τον άκουσε να αποδέχεται την θρησκεία του Ισλάμ. Τότε καλούσαν σε δίκη τον άνθρωπο ο οποίος κατηγορούταν ότι ενώ επιθυμούσε να γίνει μουσουλμάνος μετά άλλαζε απόφαση. Έτσι θεωρούνταν προδότης του Ισλάμ. Στην συνέχεια με βάση το ισλαμικό δίκαιο που τιμωρεί αυστηρά την αλλαγή πίστης ,τον καταδίκάζαν σε θάνατο εάν δεν γινόταν μουσουλμάνος. Με αυτήν την ψεύτικη κατηγορία ο Τριαντάφυλλος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον πασά. Εκείνος τον πρόσταξε ν' αρνηθεί τη χριστιανική πίστη, για να γλυτώσει τις τιμωρίες που έμελλε να πάθει. Αλλά ο Άγιος ομολόγησε γενναία: «Τον αληθινό Θεό και Σωτήρα μου Ιησού Χριστό, ποτέ δε θα δεχτώ να τον απαρνηθώ!»

Τότε οι Οθωμανοί έδειραν τον μάρτυρα κάνοντας του πολλά βασανιστήρια, προκειμένου να τον εξισλαμίσουν. Βλέποντας, όμως, το θάρρος και τη σταθερή πίστη που είχε, κατάλαβαν πως δεν θα τον έπειθαν να γίνει μουσουλμάνος. Γι' αυτό, τον οδήγησαν στον ιπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου χιλιάδες Χριστιανοί μαρτύρησαν κι έχυσαν το αίμα τους για την αγάπη τους στον Θεό. Τον αποκεφάλισαν, σε ηλικία 18 ετών. Ήταν τότε 8 Αυγούστου του 1680.

Το να είναι κάποιος συνεπής στις ιδέες του ακόμη και στην θρησκεία του, είναι αξία που στην πορεία της ζωής ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την αναθεωρήσει. εάν καταλάβει ότι δεν τον αντιπροσωπεύει. Η πίστη όμως στο Θεό δηλαδή η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο Του και η ζωντανή σχέση μαζί Του, είναι βίωμα και εμπειρία ζωής που υπερβαίνει κάθε θρησκευτική και ιδεολογική αξία!

Η μνήμη του Αγίου Τριανταφύλλου εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.



ΣΥΝΤΑΓΗ: Διαφορετικό μπριάμ Τι χρειαζόμαστε:

- 3κολοκύθια
- 3κρεμμυδια
- 4πιπεριές χρωμ.
- 4 πατάτες
- 4 σκελίδες
- σκόρδο στα 4
- 3 μελιτζάνες σε φέτες
- 4 μεγάλες ντομάτες σε λεπτές φέτες
- 200 ml ελαιόλαδο 1 κ.γ. ζάχαρη
- αλάτι, πιπέρι / 300 γ. φέτα

Πώς το κάνουμε: Κόβουμε τις ντομάτες σ' ένα μπολ, ρίχνουμε το μισό λάδι, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα. Βάζουμε ένα ένα τα λαχανικά στο ταψί (οι μελιτζάνες δεν χρειάζονται ξεπικρισμα), τη ντομάτα από πάνω. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 για 30 λεπτά. Διακόπτουμε το ψήσιμο προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι και το ξαναβάζουμε για άλλα 20 λεπτά. Το σβήνουμε και ρίχνουμε από πάνω τη φέτα τριμμένη και μαϊντανό (προαιρετικά)

Λίγα μυστικά ακόμα: Μετά που θα το σβήσετε αφήστε το λίγο να λιώσει η φέτα. Ο μαϊντανός για να μην ξεραθεί μπορεί να μπει από πάνω την ώρα του σερβιρίσματος. Πηγή: sintagespareas.gr



Νηστεύεις;
απόδειξέ το μέσα
από τα έργα σου..
Εάν δεις φτωχό να
τον ελεήσεις..
Εάν δεις εχθρό
να συμφιλιωθείς
μαζί του...

Νηστεία της Παναγίας:

Από 1 Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου. Νηστεύουμε προς τιμήν της Παναγίας και για την ψυχή μας. (Επειδή και η Παναγία νήστεψε 15 ημέρες, πριν από την Κοίμησή της για την ψυχή της σύμφωνα με την παράδοση) Αν εκείνη νήστεψε για την ψυχή της, τι πρέπει να κάνουμε εμείς;

Δύο λόγια για την νηστεία

Η νηστεία αδελφέ είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη και η πιο παλιά από όλες. Την έδωσε στους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, για

να μπορέσουν να προφυλαχθούν οι πρωτόπλαστοι από επικίνδυνο και πρόωρο χρήση του δέντρου της γνώσεως .

Έδωσε σε αυτούς εντολή ο καλός Θεός να μην φάνε (να νηστέψουν δηλαδή) από αυτό το δέντρο, έως ότου με την άσκηση και την τελείωση που από αυτήν θα προέλθει, να γίνουν ώριμοι.

Αυτοί όμως με την σύσταση του διαβόλου και την δική τους ελευθερία, παράκουσαν την εντολή του Θεού και εκτροχιάσθηκαν από την οδό της τελειώσεως, και ήταν αδύνατο πλέον να φτάσουν στην αθανασία και την θέωση για την οποία ήταν πλασμένοι.

Η νηστεία έκτοτε θεωρείται βασικό «εργαλείο» στην καταπολέμηση του διαβόλου και του κακού εαυτού μας ... Ο Χριστός μας, τόνισε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας. Είπε: «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία» . Δηλ. με τη νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και νικάμε τις πονηρίες του καθώς και γίνεται ευαίσθητη η ανθρωπίνη μας φύση στην αγάπη Του και στη χάρη Του.

Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Χριστιανοί και να λέμε ότι αγαπάμε το Χριστό, όταν δεν τηρούμε τις εντολές Του... και μάλιστα την πρώτη από όλες.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Νηστεύεις; Απόδειξέ το μέσα από τα έργα σου...

Εάν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις.

Εάν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του.

Εάν δεις μια όμορφη γυναίκα, να μην την κοιτάξεις.

Ας μη νηστεύει μόνον το στόμα... αλλά και το μάτι και η ακοή και τα χέρια και τα πόδια και όλα τα μέλη του σώματος.

Τα χέρια, από την αρπαγή και την πλεονεξία.

Τα πόδια, από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα.

Τα μάτια, να μην πέφτουν λάγνα πάνω σε όμορφα πρόσωπα ούτε να περιεργάζονται τα κάλλη άλλων.

Δεν τρως κρέας;

Τα μάτια σου, ας μη φάνε την ακολασία.

Η ακοή σου, ας μη δέχεται κακολογίες και διαβολές.

Το στόμα, ας νηστεύσει από αισχρά λόγια και λοιδορίες.

Αφού δεν είμαστε σαν τα ζώα, γιατί πρέπει να δαγκώνουμε και να τρώμε τους αδελφούς μας;

Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος





Με την χάρη του Θεού, 60 Χριστιανοί από Ερέτρια, αξιωθήκαμε να προσκυνήσουμε την **Ι.Εικόνα Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας**, η οποία παρέμεινε στο μετόχι του πατριαρχείου στην Πλάκα για 3 μήνες. Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως ενώ είχε προγραμματιστεί η επιστροφή Της 1 μήνα πριν, ανεβλήθη 3 φορές. Κάποιοι το απέδωσαν σε ένα θαύμα, πως δηλαδή η ΠΑΝΑΓΙΑ ήθελε να βρίσκεται κοντά στους Έλληνες ώστε να τους παρηγορεί στις δοκιμασίες που περνούν τον τελευταίο καιρό. Ας έχουμε στο μυαλό μας, πως η Αγάπη Της, δεν αφήνει κανένα εχθρό να μας πειράξει, επειδή αυτή η πολύπαθη Χώρα, είναι σκλαβωμένη στους πολλούς Αγίους, τα προσκυνήματα που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας, αρκεί και εμείς να δείχνουμε πως τιμούμε την δωρεά τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ:

ΛΥΚΟΣ-ΟΙΝΟΣ δωρεά 48 κρασιών

ΦΟΥΡΝΟΙ-ΜΩΡΟΥ, ΑΣΗΜΑΚΟΥ, ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ, προσφορά ψωμιού σε φτωχούς αδελφούς.

Αντιδήμαρχο Ιωάννη Τσώκο: προσφορά 200 μερίδων φαγητού Πανήγυρης Εξωκκλησίου Αγίων Ασωμάτων.

Σταύρο Σταματάκο: δια την δεντροφύτευση στο προαύλιο Ι.Ν.

ΕΚΚΛΗΣΗ: ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΙΤΕΣ, ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΒΟΗΘΑ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΓΑΛΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ.

Κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015 στην αίθουσα διδασκαλίας Βυζαντινής Μουσικής παρακολούθησαν μαθήματα 8 μαθητές. Στις εξετάσεις της σχολής διαγωνίσθηκαν:

Όνομ/νυμο	Έτος	Βαθμός
Αναστασία Ραμαντανάκη	A2	10
Γεώργιος Τσώνος	A2	10
Μαρία Σαραφοπούλου	A'	10
Κυριακή Μπάκα	A'	10
Αγγελική Μπάκα	A'	10
Αθανάσιος Μπασινάς	A'	8
Παντελεήμων Μπάκας	A' προκατ.	10
Φώτιος Τσίγκας	A'	9

Επίσης διαγωνίσθηκαν 2 σπουδαστές της Ενορίας μας, του Β' έτους οι οποίοι προβιβάστηκαν με βαθμό 10.

Παρακαλούμε την προσευχή σας για την πρόοδο αυτής της ταπεινής προσπάθειας, με σκοπό την διατήρηση της Μουσικής Παράδοσης της Εκκλησίας μας. Ευελπιστούμε να ενισχύσουμε το έργο μας με την φυσική παρουσία και άλλων σπουδαστών. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Εγγραφές -πληροφορίες ΚΙΝ.: 6939187930